

't Kwettersteegje



VOORJAAR 2015





Alem, 2 april 2015.

Beste ouders, verzorgers en leerlingen,
De eerste schoolkrant van het nieuwe jaar **2015**.

We zitten al een paar maanden in 2015 en we willen graag laten zien wat we allemaal gedaan hebben, waar we mee bezig zijn en wat er staat te gebeuren.

Het **50-jarig bestaan** van basisschool St. Odrada vieren we met de kinderen op **24 april**. Dan steken we de Koningsspelen in een nog feestelijker en sportiever jasje als voorheen en sluiten weer af met een gezellige lunch.

Gerrit Verkuil heeft weer een stukje voor de schoolkrant geschreven: 'Grepn uit de geschiedenis van de Alemse school', want bij een 50-jarig jubileum, hoort ook de achtergrondinformatie van voorbije jaren.

Uitslag van de kleurwedstrijd van de vorige schoolkrant:

Peuters: Mila, Leentje, Liesje

Groep 1-2: Mineke, Mees, Gwen, Ilian

Groep 3-4-5: Jade, Pieter, Julèn, Ties

Groep 6-7-8: Faye, Jannick, Robin, Kelly

Zij hebben al een prijsje in ontvangst mogen nemen.

Verder iedereen bedankt die mee heeft gedaan !

Kaartenactie:

Er zijn meer dan 600 kaarten verkocht. Geweldig! Iedereen bedankt!

Wij zijn bezig plannen te maken om van de opbrengst de speelplaats te verfraaien.

En misschien kunnen onderstaande 'aanbiedingen' ons nog meer helpen:

Muntenactie COOP :

We doen weer mee met de **DOEKOE Schoolpleinactie**, waarbij de klanten kunnen sparen voor sport- en spelmaterialen voor scholen.

Van 7 april tot en met 25 mei ontvangen klanten bij aankoop van diverse Arla Foods en Unilever producten Doekoe-munten, die zij in de winkel kunnen doneren aan een school in de buurt.

Wij hopen natuurlijk dat onze school uw munten krijgt.

Hoe **meer** klanten Doekoe-munten aan de school schenken, hoe **hoger** het spaartegoed.



The Readshop Kerkdriel

Koopt u ook weleens een boek? Vast wel!

Readshop Kerkdriel heeft ons een voorstel gedaan: als U de bonnetjes van de aankoop van boeken bij de The Readshop Kerkdriel bewaart en op school af geeft, krijgt de school daarmee korting op aanschaf van boeken voor de school.

Dus als u van plan bent een boek aan te schaffen of cadeau te doen voor verjaardag, Sint of Kerst, neem dan dit voorstel in gedachten mee.

Bewaar het bonnetje en geef het op school af!

Alvast bedankt.



De kinderen van de Sint Odrada gaan op bezoek bij fam. Van Zeelst.
Zij hebben een **melkveebedrijf en ijsboerderij** De Schoonheuvel in Hedel.

Deze excursie vindt plaats op donderdagmiddag 16 april a.s.

Op deze boerderij zijn 60 melkkoeien en 60 stuks jongvee. Er wordt daarnaast nog gras en mais voor de koeien verbouwd. Ook zijn er kippen, konijnen, geiten, poesjes en een eend.

De melk op deze boerderij wordt gedeeltelijk gebruikt om zelf ambachtelijk roomijs mee te maken. Bij een les op het melkveebedrijf leren de kinderen hoe een kalf een koe wordt, wat koeien allemaal eten, hoe ze gemolken worden, hoe de melk naar de fabriek gaat en wat je allemaal van melk kunt maken. Ook kun je van melk ijs maken en dat wil familie van Zeelst jullie laten zien op de ijsboerderij De Schoonheuvel.

Maar natuurlijk gaan we ook ijs proeven !

Schoolfotograaf:

Dinsdagmorgen **7 april** a.s. komt de schoolfotograaf om alle kinderen en de hele klas, op de foto te zetten. Om 8.30 u. beginnen we met de broertjes en zusjes.

Belangrijke data:

- * 15 april schoolvoetbaltoernooi in Ammerzoden
- * 16 april: 's middags bezoek aan de ijsboerderij
- * 24 april 2015: Koningsspelen + 50 jaar St. Odradaschool
- * 8 - 12 juni schoolverlatersdagen groep 8
- * 9 juni schoolreisje groep 1 t/m 7
- * 17 juli laatste schooldag
- * 31 augustus eerste schooldag nieuwe schooljaar

Voor wie al aan het plannen is, hier de vaststaande **vakanties** voor het nieuwe schooljaar:

Herfstvakantie van 26 okt t/m 30 okt 2015

Kerstvakantie 21 dec t/m 1 jan 2016

Carnavalsvakantie 8 febr t/m 12 febr 2016



Pieter

Fijne Paasdagen allemaal !

Riet Hooijmans, directeur.

Grepen uit de geschiedenis van de Alemse school

Door Gerrit Verkuil

In 'Drielse Vertellingen' van december 1985 schreef de tegenwoordig in Kerkdriel wonende kenner van de Alemse historie, Toon van Boxtel, een artikel over de plaatselijke schoolgeschiedenis. Hij begon zijn verhaal met informatie over de huidige Odradaschool waarvan de bouw door Aannemingsbedrijf J.A. van Boxtel in 1963 begon op een perceel grond genaamd 'Den Krakenhof'. Voordien was dat een aan de Steeg gelegen boomgaard. De school werd, aldus Toon van Boxtel op dinsdag 21 juli 1964 feestelijk geopend.

Voor die tijd gingen de kinderen naar school in het pand dat tegenwoordig als dorps huis 'De Drie Linden' dienst doet. Het gebouw omvatte twee leslokalen en een woning voor



het schoolhoofd. Als gevolg van het oorlogsgeweld was het complex fors beschadigd. Een duidelijke verbetering was het gevolg van diverse herstelwerkzaamheden, in 1949 uitgevoerd door firma Gebroeders Van Erp uit Kerkdriel. Daarbij werden nieuwe ramen geplaatst, de houten wand tussen de twee lokalen vervangen door een stenen muur en het plafond een meter verlaagd. Tevens is er toen elektriciteit en waterleiding aangelegd. En passant werd de modderige speelplaats voorzien van betontegels.

Heel veel verzuim

De vroegere school is rond 1880 gebouwd. Laurens van Waardenburg was toen 'hoofd der school' en wel van 1834 tot 1878. Waar hij les gaf voordat de school aan de dijk een feit was, wordt niet vermeld. Wel is bekend dat tot de wisseling van de 19^e naar de 20^{ste} eeuw over het algemeen les werd gegeven in doorgaans kleine ruimtes. De schoolmeesters beschikten nauwelijks of niet over leermiddelen en ontvingen een karig salaris. Ook hier in de regio heerste veel armoede met als gevolg dat tal van kinderen in de zomermaanden niet naar school gingen. Zij werden o.a. op het land ingezet om aardappels te rapen, aardbeien te plukken en te helpen bij het hooien en oogsten.

Van Waardenburg werd in 1878 opgevolgd door C.J. Sars. 'Mester Sjon Sars', zoals hij genoemd werd, kwam uit Kerkdriel. Hij leidde de school gedurende dertig jaar en wel tot 1918. Toen maakte hij plaats voor zijn zoon Jac. Sars. Deze bleef tot 1922 en vertrok toen, net als destijds zijn vader, naar Kerkdriel. In 1903 telde de school 43 kinderen, genoeg om een tweede leerkracht aan te trekken. Na Jac. Sars kwam de schoolleiding achtereenvolgens in handen van G. van Orsouw, Joh. Klingen, P.v.d. Sterren, A. Holtappels, B. Kerkhof, J. Leijdekkers en R. Hooijmans-Sars.

Van openbaar naar R.K.

Aanvankelijk kwamen ook de kinderen van 'Het Wild' naar de Alemse school. Daar kwam in 1932 als gevolg van de Maaskanalisisatie een eind aan. Zij volgden voortaan onderwijs in Maren.

Pastor Brox maakte zich er, volgens Toon van Boxtel, sterk voor dat de Openbare Alemse school omgezet werd in een Bijzonder Rooms Katholieke School. Op 22 november 1924 was dat een feit. In 1963 is begonnen met de bouw van het huidige gebouw en in 1964 is het geopend.

In 2012 werd de Odradaschool grondig onder handen genomen.

St. Odradaschool

Nawoord door Riet Hooijmans

Dit is onze school nu: een school, midden in de natuur, in het dorp Alem.

Een rustige leeromgeving in een ruim, nieuw, fris gebouw met buiten heel veel speelruimte voor onze kinderen, waaronder een voetbalveld, speeltuin, speelplein en aparte speelveld met toestellen voor peuters en kleuters.



Pippeloentje



Na de kerstvakantie was het nog een klein beetje winter in de peuterspeelzaal: er zat sneeuw op het raam en er stond een grote sneeuwpop. Ook de peuters maakten zelf een sneeuwpop met watjes, wat een moeilijk klus is.

Joan van bibliotheek Rivierenland kwam op visite in verband met de Nationale Voorleesdagen 2015. Ze las het mooie verhaal voor van Boer Boris die op vakantie gaat en al zijn dieren en spullen meeneemt op een kar.

We hadden open ochtend voor de nieuwe peuters, die in de toekomst op onze speelzaal komen.

We vierden carnaval en werden allemaal geschminkt. We hebben een echte prinsensteek gemaakt, dus we hadden bijna een eigen Raad van 11.

Juf Marja werd 50 jaar: Daarom was er die morgen een nieuwe juf in de klas: juf Sarah: de hele school heeft haar toegezongen.

En nu is het dan weer lente:



We hebben al een wandeling gemaakt op zoek naar bloemetjes en plantjes die al aan het groeien en bloeien zijn: onze bollenjacht.

In de klas staan ook al bollen in bloei en we hebben een prachtige bloem geverfd.



We deden een spelletje uit het Peuterplein: lopen op een tuinpad ; en we speelden het spelletje van de bloem, die groeide en groeide en groeide.



Ook is het weer bijna Pasen:

De paastak staat in de klas en is versierd met onze eigegeprikte eitjes, haasjes en eendjes.

De klas is versierd met onze paasplakwerkjes en we hebben een paasbakje gemaakt, waarin de Paashaas eitjes heeft gebracht.

Ook hebben we eieren gezocht, die door hem verstopt waren en dat was erg spannend.



Een liedje:

Er liggen bolletjes in de grond, te slapen, te slapen.
Er liggen bolletjes in de grond, overal in 't rond.
Wakker worden, wakker worden,
Alle vogels zingen.
Alle vogels fluiten,
Zet je bloemetjes buiten.



Wist u dat:

Ferris op dinsdag 24 maart afscheid van ons heeft genomen.

We daar allemaal een beetje verdrietig van zijn, maar we kunnen nu wel elke keer naar hem zwaaien als hij naar juf Dinie gaat.

Suus met haar Zwarte Pieten petje een echte Witte Piet was met die prachtige krulletjes van haar.

Vicky heel mooi kan verven. Maar dat is ook geen wonder: ze is de dochter van een schilder.

Mila een broertje heeft gekregen: Jens. Ze is er heel erg blij mee en volgens haar moeder een hele lieve grote zus.

Tess vast een hele grote meid wordt, want ze heeft elke keer de hik.

Janne haar eerste diploma heeft gehaald: van de skischool. Knap hoor Janne.

Leentje samen met haar papa en Toon een sneeuwpop had gemaakt, maar hij was nog niet af. Mama Els had geen wortel.

Liesje's papa geen haren op zijn hoofd heeft, maar wel op zijn handen. En die heeft mama Faina erop geplakt.

Bink het mesje van de klei gebruikte als telefoon: hij daarmee zijn papa aan het opbellen was

Gezellige paasdagen allemaal!

Voor Pasen:

Dag meneer de paashaas, waar kom je vandaan?

Dag meneer de paashaas, blijf maar staan.

Hier is een mandje wat verf en een ei,

Dag meneer de paashaas, je maakt ons blij.

Juf Hettie en juf Marja.









Groep 1 en 2

lente



Honderd
kleine
haasjes

Er huppen
honderd kleine
haasje
met een mandje in
het rond
en ze leggen waar
ze komen
steeds een eitje op
de grond



Bij de vijver, bij het
schuurtje
op het gras en bij
de heg
maar als ze
mensen aan zien
komen
rennen alle
haasjes weg

Honderd kleine
lieve haasjes
met een mandje
op hun rug
en zijn de mensen
weer verdwenen
komen alle
haasjes terug.

Pasen



Het eitje

Leg je oor eens op
dit eitje
hoor je 't kuikentje
dat zingt
dat ze als het
Pasen is
eindelijk naar
buiten springt
toch moet zij nog
even wachten
tot de paasklok
wordt geluid
en dán kruipt het
kleine kuiken
superblij haar eitje
uit.



Groep 1-2

Welkom op school Ferris



Na de herfstvakantie hebben we op 5 november de verjaardag van de Heilige Odrada gevierd. We hebben haar verhaal verteld en zijn daarna naar de kerk gewandeld. Bij de kerk hebben we het tegeltableau van haar bewonderd.

Daarna was al snel Sinterklaas in het land. Het was een erge spannende tijd met al die problemen aan boord van de stoomboot. Gelukkig was opa Piet in de buurt om te helpen.

Na het Sinterklaasfeest hebben we de verjaardag van juffrouw Dinie gevierd. We hebben met zijn allen pannenkoeken gegeten tussen de middag.

Daarna hebben we de klas omgetoverd in kerstsfeer. We hebben het geboorte verhaal van Jezus verteld en een prachtige kerstavond gehad met alle kinderen, juffen en ouders van de ouderraad.

We zijn gestart met "Leespret", om de twee weken krijgen de peuters en de kleuters een gekozen boek mee naar huis met opdrachten. We willen op deze manier het voorlezen en lezen bevorderen, woordenschat vergroten en luisterhouding verbeteren.

Op 5 februari kwamen er nieuwe kinderen op visite, ze kwamen kijken hoe het er op school aan toe gaat en kennismaken met de juffen van de peuters en de kleuters.

We hebben Carnaval gevierd, het was erg gezellig en hebben genoten van de optredens.

We zijn geld aan het sparen voor zonnepanelen voor een weeshuis in Malawi (Vastenactie project).

We hebben genoten van de voorstelling van De Gruffalo, want wie niet sterk is moet slim zijn, dat hebben we van de muis in het verhaal wel geleerd.

We zitten nu vol lentekriebels. Het is erg gezellig in de klas met al die bloemen, voorjaarstakken en paasversiering.

Ja, het is bijna Pasen en wensen daarom iedereen fijne paasdagen.

Groep 1-2



Wist u dat ?

Gwen vaak over Italië vertelt, en dat daar veel alexanders zitten. Dat Gwen daar eigenlijk salamanders mee bedoelt.

Nina en Natasza al woordjes kunnen lezen en vaak de juffrouw vertellen wat er staat en wat ze moeten doen. Dat de juffrouw dat heel erg knap en ook heel makkelijk vindt.

Mineke het soms heel warm heeft, en dat ze het dan zo warm heeft als een raket.

Janne vertelde dat ze gemaakt was door haar vader en haar moeder. Toen de juffrouw vroeg hoe ze dat gedaan hadden, Janne antwoordde: "van hout."

Mees heel trots is omdat hij nu bij de kinderen van groep 2 aan tafel mag zitten, omdat hij de oudste en de grootste is van groep 1.

Robin graag in de poppenhoek speelt en dan meestal baby wil zijn. Het wel een hele slimme baby is omdat hij alleen boodschappen gaat doen in de winkel. Dat de moeders in de poppenhoek het daar niet altijd mee eens zijn.

Ilian heel graag naar school gaat en laatst een week ziek was. Dat Ilian toen thuis boos werd omdat hij naar school wilde.

We laatst iedere dag een modeshow hadden. Dat **Hein** iedere dag een nieuwe onderbroek aan had. Dat we vier dagen op rij die mooie nieuwe onderbroeken mochten bekijken.

Ferris sinds 29 maart 4 jaar is en heel blij is dat hij nu iedere dag naar school mag en nu niet meer naar "die baby's" hoeft.







ianne



Mce



Dina



Groep 3/4/5

Hallo allemaal,

Misschien ken je het wel. Kriebels, kriebels en nog meer kriebels, overal en precies op de plekjes waar je niet bij kunt. Normaal krab je. Maar wat als niets helpt? Je rolt over de grond. je houdt je adem in, maar het blijft jeuken.

Wat als je van alles en iedereen de kriebels krijgt? 'Jeuk' gaat over het leren omgaan met emoties die je nog niet snapt en die kriebelig zijn.

Deze voorstelling zagen we 2 maart in de Kreek.

In de voorbereiding maakten collages over waar we jeuk van kregen, later hebben we zelf dansen bedacht op muziek van de voorstelling en uitgevoerd in de klas.

Woensdag 4 maart hebben we voor het eerst een boekenkring gehouden olv Simone, onze leescoach.

Finn, Koen en juf namen de aftrap.

Je vertelt in het kort over een boek. Je kiest een boek waarvan jij denkt....hee! dát zou iemand anders óók eens moeten lezen. Je probeert je klas nieuwsgierig te maken. Het mooist is als je boek een tijdje in de klas mag blijven, zodat je klasgenoten ook jouw boek mag lezen. We hebben afgesproken dat we zuinig zijn op elkaars boeken.

Juf heeft roze en groene kaartjes gemaakt, waaruit je er een kan kiezen en de vraag die erop staat probeert te beantwoorden.

We houden ongeveer 1x in de 4 weken een boekenkring.

Eerder kwam Simone ook al bij ons in de klas; zij was toen de vliegensvlugge verteller. Over 5 boeken vertelde zij iets en las van elk boek ook een stukje voor. Deze boeken mogen bij ons in de klas blijven zodat wij ze ook kunnen lezen.

We hebben Carnaval gevierd. Met prins Boris en zijn adjudant Jannick hebben we gehost en gedanst. Veel kinderen van onze klas hebben meegedaan met de playbackshow. De acts gingen Super!

Met techniek hebben we de werking van hefboomen in gereedschap onderzocht.

Kurkentrekker, notenkraker, perforator, nieltang, suikerklontjestang, nijptang, klauwhamer, flessenopener, nagelknipper.

Al deze werktuigen maken je werk lichter. Ze zetten een beetje kracht om in veel kracht. Of ze zorgen ervoor dat je fijner en preciezer kunt werken.

Op donderdag 19 maart hebben we feest gevierd: juf Truus was jarig. De dag zijn we gestart met zingen en daarna zijn we gezellig gaan ontbijten bij juf Truus thuis. Na de pauze hebben we op school verder gefeest.

Op donderdag 26 maart stapte Klaas-Jan bij ons in de gymbus. Ook voor hem moesten we zingen want hij was die dag jarig.

Hij ging met ons naar de gymzaal want we kregen weer basketballes.

We hebben goed geoefend en na afloop trakteerde hij ons op iets lekkers.





wc
en man en netjes op de wc
mensen wilen plas en
hij zij gek
en ze vinden een padsteed
en ze eten een kip op
huug



de draak.
in een grot woonde een
draak hij was bang voor
muizen en voor spinnen.
hij is ook bang voor vliegen.
er kwam een muis aan de draak ^{ging}_{weg}



minecrafter
de minecrafter gaan op van tuur
endaar zijn zombies en een kip
en een pig en ze hebben een huis
endaar is een koe

E o o n



schrijf jouw verhaal.
maak een mooie tekening.



de spook en het kind
het kind was eens buiten.
het was avond er was een
spook en het spook ging
het kind agternaar en het
kind was bang julen =



van sarah



het boek over jim
ik speel heel veel met jim
ik noem hem jacht jim is lief
jim speelt heel veel buiten
hei weet waarnir hei utglaet
jade



het boek over jade en nikol.
nikol had met jade afgesproken
jade en nikol waare op de wii.

nikol



van julen



Eere hrdhak -30
 op wekdag wat zo'dag
 was jij weezu kijuh jua

joh



het boek over jim
 ik speel heel veel met jim
 ik noem hem schat jim is lief
 jim speelt heel veel duten
 het veet waar hij heit uitgaet

Flora

hu ag



Groep 4 moest bij taal over iemand schrijven.

Ik ben Ties en ik ga iets vertellen over oom Jos en tante Lian. Die oom en tante zijn mijn peetoom en peettante. Ik vind ze heel lief, dat vind ik fijn en leuk. Fijn hoor zo'n oom en tante.

Groetjes van Ties, dag.



Ik wil iets vertellen over mijn zus. Ik heb meestal ruzie met mijn zus, Maar ik maak het ook weer goed

Van Sarah.

Ik ga iets vertellen over mijn opa. Hij is een paar jaar geleden in het in het ziekenhuis geweest. Ik weet zelf niet waarom.

Van Jesse.



Ik ga het over Ties hebben. Hij is mijn beste vriend. Hij bedenkt veel spelletjes en helpt iedereen. Hij is creatief.

Van Jelmer.



Ik ga iets vertellen over het werk van een politie.
 Een politie moet boeven vangen.
 Sirenes aan doen
 Met een pistool schieten
 Een boef in de handboeien doen
 Ook boeven in de gevangenis doen.
 Politie is mijn super droomberoep.

Groetjes Tijn



Ik ga het hebben over loonwerken.
 Loonwerken is heel zwaar. Je moet
 Mais hakselen, gras rapen en gieren.
 Je moet soms om 6 uur je bed uit.
 Soms heb je vrij.
 Dit is mijn droomberoep.

Van Pieter!



Ik ga iets vertellen over het werk gitarist.
 Als gitarist reis je soms de hele wereld over
 Daarom is gitarist mijn droomberoep.
 En ik kan het ook goed.
 Als gitarist treedt je op, misschien wordt je wel wereldberoemd.
 Daarom verzin ik ook eigen liedjes.
 Mijn liedjes klinken ook altijd heel mooi.
 Gitarist lijkt mij dus een super droomberoep.

Groetjes Koen.



Groep 6,7 en 8

Carnaval lijkt alweer een tijd geleden, maar wat was het een gezellige dag! Mede dankzij prins Boris en adjudant Jannick hebben de kinderen een geweldige dag gehad. Er is gehost, gelachen, gefeest en we hebben gekeken naar leuke optredens.



Naast carnaval hebben we een techniekochtend gehad. We hebben brillen en paperclips gemaakt en we hebben veel geleerd over techniek. We hebben onder andere geleerd hoe batterijen werken en hoe we bij elkaar codes konden kraken!



De groepen 7 en 8 hebben EHBO lessen gehad en zijn door het harde studeren geslaagd voor hun praktijk- en theorie examens EHBO!



Woensdag 11 maart zijn wij naar de voorstelling Toeac geweest in de Kreek. Twee accordeonisten lieten mooie muziekstukken horen waar verhalen achter zaten. Deze dames hebben overal ter wereld opgetreden. Het was een indrukwekkende voorstelling.



Tijdens het gymmen hebben we een Kanjerles gedaan. De kinderen moesten een dikke mat rechtop zetten en ervoor zorgen dat alle kinderen over de dikke mat konden klimmen. De kinderen hebben bewezen dat ze elkaar kunnen helpen en vertrouwen. Echt een trots momentje voor de juf en een groot compliment voor de kinderen.

Verder hebben we les gehad van 'buurman Klaas'. Allerlei basketbal oefeningen zijn naar voor gekomen.



Ook zijn we een paar weken hard aan het trainen voor het schoolvoetbaltoernooi dat woensdag 15 april zal plaatsvinden. De kinderen zijn hier erg enthousiast over en als u onze klas wilt aanmoedigen, bent u van harte welkom!

De kinderen wilden voor deze schoolkrant zelf een Paasverhaal schrijven. Ik wens u veel leesplezier en een fijne Pasen!



Met vriendelijke groet,

Emmy Remie

Het spannende verhaal van konijn floppy

Opeens zag hij een moestuintje. Op een dag sprong floppy door het gras. Daar zag hij bloemkool ,broccoli, tomaten en wortels. Wortels!! Daar heeft floppy zin in. Hij sluipt heel zacht naar het moestuintje toe.

Uiteindelijk daar was hij bij de wortels . Oooooooh neeeee!! Daar kwam moesmeneer aan .Hij jaagt floppy weg .RENNEN !! , denkt floppy . En floppy duikt snel in een hol. Opeens ziet hij in het hol 5 kleine eitjes, het zijn kuikens ze huilen om hun mama. Floppy troost de kuikens, nu huilen ze niet meer. Ze willen eten? Maar wat is dat. Meneer mol komt eraan, en zei: Hee jij ga daar is weg!: zei meneer mol. Ze rende er heel vlug uit. Nu waren ze veilig. Floppy ziet ineens heel veel paaseieren dat spoor had Floppy achtergelaten. Nu zijn ze weer thuisgekomen. En Floppy had zijn zusjes en broertjes weer.

En ze leefden nog lang en gelukkig.

E I N D E !!

Xxx JillxKelly

Pasen

Ik ga voetballen met de paashaas.

Met een paasei.

Elf tegen elf.

Het paashazen team tegen de kuikentjes.

In Alem

Om twee uur begint de wedstrijd.

De wedstrijd is om drie uur afgelopen.

Maar eerst gaan in de villa van de paashaas eten.

We eten gebakken eieren op brood.

Als we winnen krijgen we 1 miljoen paaseieren.

De wedstrijd eindigt 2-1 voor ons.

Wessel



Pasen

Vaak op die twee dagen worden er paaseieren gezocht, paas ontbijtjes gehouden en gaan sommige mensen iets leuks doen met hun familie.

Op school word er vaak ook geknutseld.

En in de supermarkten zijn er ook paaseieren, en snoep in het thema Pasen verkrijgbaar.

De winkels zijn meestal ook versiert met paas eitjes en kuikentjes.

Veel families hangen ook een paas tak op.

Groetjes Rosalie



de blij paashaas

er was eens een haas ,een gewone haas. op een dag eigenlijk een nacht was er een raar lichtje. Het kwam op hem af. hij probeerde te ontsnappen, maar het lukte niet. Het lichtje raakte hem aan...nu was hij de paashaas!!! Hij dacht ik heb zin om paaseieren te maken en te verstoppen en dus deed hij dat ... Nou toen was het pasen de kinderen waren echt heel blij ,want ze vonden wel een miljoen paaseitjes , maar in Alem waren niet zo blij , want de paashaas was niet geweest de kinderen waren niet blij. De paashaas dacht **ONEE**

,maar hij had een idee . hij maakte het grootste paaseitje ooit!!! Met een kraan die hij ineens had prikte hij het ijtje op de kerktoren en wel in de nacht dus de kinderten waren superblij de volgende dag dus de paashaas voer weg in zijn speedboat en natuurlijk met paaseitjes voor onderweg

Van Simon en Brian



Het geheim van het gestolen gouden paasei!!

**Het is bijna Pasen het gouden paasei ligt goed verborgen.
Maar op de dag van Pasen was iedereen geschrokken.**

Het gouden paasei was weg.

**Ze zaten overal te zoeken maar hij was weg. Alle mensen
uit het dorp dachten dat het gouden paasei gestolen is.
Door het monster van het dorp. Iedereen is al jaren bang
van het monster. Maar een paar kinderen durfden aan te
kloppen en ze hebben het monster gevangen. Het gouden
paasei was weer terug en ze leefde nog lang en gelukkig.**



Van Camiel groep 6.

Dit verhaal gaat over de paashaas.

Op zondag 5 april en maandag 6 april kwam de paashaas bij ons thuis langs. De paashaas had een hele grote zak bij met 8.000.000.000 paaseieren. Maar even later kwam hij terug met een vrachtwagen met 10 kuub gesmolten chocolade, daar gaat de paashaas paaseieren voor onze deur maken. Daar kan hij nog 10.000.000.000 chocolade eieren maken. Hij gooit ze in de goot en verstop ze over de hele wereld. Daarna kruipt hij zijn hol weer in want hij was zo moe van al die paaseieren verstoppen dat hij wel tot volgend jaar kan slapen.

Dit leuke verhaal is van Jannick, Robin, Ruben.



HET SPANNENDE PAASVERHAAL I

OP 5 APRIL IS HET WEET PASEN. DEMI EN FAYE GAAN GEZELLIG OP STAP. EERST GAAN ZE SHOPPEN IN NEW YORK . DAARNA GAAN ZE NAAR DE MAC DONALD'S. DAAR KOZEN DEMI EN FAYE EEN FRIETJE MET EEN MILKSHAKE. TOEN GINGEN ZE NAAR DE BIOSCOOP. ZE GINGEN NAAR DE FILM VAN DE PAASHAAS IN NEW YORK. EVEN WACHTEN  EN DE POPCORN KLAAR. DE FILM WAS TEN EINDE. TOEN KWAM DE PAASHAAS AAN HUPPELEN. FAYE EN DEMI WISTEN NIET WAT HUN TE WACHTEN STOND. ZE ZAGEN EEN MANDJE MET PAASEIEREN. DEMI EN FAYE DACHTEN LEKKER HOORRR... ZE KREGEN ER ALLEBEI EEN. TOEN GINGEN ZE NAAR BUITEN! ZE LIEPEN SAMEN NAAR DE BUS. MET DE BUS GINGEN ZE NAAR HET VIJF STERREN HOTEL IN NEW YORK. FAYE EN DEMI OVERNACHTEN DAAR EEN WEEK. TOT DAT PASEN IS AFGELOPEN, WANT IN NEW YORK WORDT PASEN HEEL GROOT GEVIERD. DEMI KEEK EVEN OP HAAR TELEFOON HOELAAT HET WAS. HET WAS HALF TIEN 'S AVONDS. FAYE EN DEMI PLOFTEN OP DE BANK, WANT ZE WAREN UITGEPUT. DE VOLGENDE DAG HADDEN ZE HEEL HET HUIS VERSIERD, OMDAT HET DE 1^{STE} PAASDAG WAS. ZE HADDEN SAMEN MET ELKAAR PLEZIER. OOK OP DE 2^{DE} PAASDAG WERD HET EEN HEEL GROOT FEEST. DEMI EN FAYE HADDEN NOG MEEGEVIERD. TOEN GINGEN ZE DE VOLGENDE OCHTEND DE SPULLEN INPAKKEN EN VLOGEN ZE WEG MET HET VLIEGTUIG.....

EINDE

LIEFS: DEMI & FAYE



Pasen met Jip en Jap

Er was eens een tweeling Jip en Jap. Ze hadden allebei zin in Pasen. Vooral Jip vond het leuk, maar Jap deed het alleen voor de chocolade eitjes. Jap was dan ook dikker dan Jip. Jip vond het wel heel lekker.

De volgende ochtend moesten Jip en Jap naar school. Morgen is het paasweekend. Ze dachten alleen maar aan de paashaas. Zouden ze paaseitjes krijgen? Zagen ze de paashaas nog? Daar dachten ze alleen maar aan. En ze letten niet op hun werk. De juffrouw riep ze maar ze hoorden het niet. Ze zaten alleen maar te dromen...

Die dag was het Pasen. Jip en Jap werden vroeg wakker. Ze hadden er zo zin in. Jip en Jap maakten papa en mama wakker. Ze wouden buiten paaseitjes gaan zoeken. Dat wouden ze echt graag. Maar papa zei dat het pas 6:00 uur was. Dus moesten ze terug naar hun kamer. Maar ze konden niet meer slapen.

Het was eindelijk 8:00. Jip en Jap renden naar buiten. Eindelijk was het Pasen en smulden nog lekker van de paaseitjes. En Jap. Was nog wat dikker geworden dan normaal. En het was nog een top dag geworden. En natuurlijk was er een origineel Paasontbijt.



EINDE

De paashaas ging op vakantie

De paashaas dacht ik ga eens op vakantie, want ik heb het altijd zo druk. Hij zette zijn laptop aan en ging kijken waar hij naar toe ging. Nou Cuba lijkt mij wel iets. Hij pakte zijn laptop smiet hem tegen de muur pakte zijn koffer en stapte in het vliegtuig. En toen bedacht hij het was de dag voor Pasen!!! Maar hij kon niet meer uit het vliegtuig. Nou ja dan een keer niet. Dan vier ik maar gewoon vakantie. De volgende ochtend werd hij wakker in Cuba. Ondertussen in Nederland. Zaten alle kinderen te denken waar is de paashaas. Maar de paashaas zat lekker op een strandstoel in Cuba met een drankje in zijn hand. Alle mensen dachten: een paashaas op het strand?!? Iedereen keek de paashaas verbaasd aan. De paashaas dacht ik moet maar weer eens gaan. Hij kwam terug in Nederland maar waar zijn alle kinderen gebleven. Nou ja dan ga ik maar weer terug naar Cuba. En hij bleef daar voor altijd wonen.

Dit was ons verhaal van Boris en Xavi.

The End



